

ארגון רבני צהר
היהדות של כולנו



הצעה לטקס פדיון בן המשלב את ההורים ואת הקהל

באסופה שלפניכם קטעי טקסט לבחירה (שירים, ברכות, קטעי קריאה) והצעה למבנה טקס משלב. בתיאום עם הכהן עורך הטקס תוכלו לבחור, להוסיף משלכם, ולעצב טקס אישי כך שיביא לידי ביטוי את הייחודיות שלכם כמשפחה. תהליך בחירת הטקסטים והמבנה הרצוי הינה הזדמנות לברר מה תרצו לומר לאורחים ובמה תרצו לברך את ילדכם ואתכם במסע שכעת מתחיל.

מקווים שהדוגמא שלהלן תהווה עבורכם מקור להשראה לבניית הטקס שלכם! מתחילים!

איך מתחילים לכתוב את הטקס?

קראו את המבנה והרעיונות הבאים
חשבו באילו חלקים של הטקס תרצו לשלב אורחים ואנשים מיוחדים.
בחרו את הרעיונות והטקסטים שמצאו חן בעיניכם.
הכינו דף לאורחים שתחלקו באירוע, למשל:
ברוכים הבאים לטקס פדיון הבן של... ברכת הגומל, הסבר על הטקס ומילות השירים שתשירו.

פתיחה

פניה לאורחים והזמנה לקחת חלק פעיל באירוע.
ניתן להודות לאורחים שהתכנסו ובאו לחגוג אתכם ולומר כמה מילים נוספות.



- הנה כמה רעיונות לתוכן דברי הפתיחה:**
- הסבר לקהל מה עומד להתרחש בדקות הקרובות
 - שיתוף מדוע בחרתם לקיים את טקס פדיון הבן
 - שיתוף במחשבות ורגשות שאתם חולקים סביב מעמד הפדיון, ההיריון והלידה ובדרך שעברתם עד הלום.
 - שיתוף במשמעות השם שבחרתם עבור ילדכם.
 - ברכת הדרך בה תרצו לברך אותו ואתכם.
 - משהו שתרצו לספר לתינוק שלכם על המשפחה שלו

ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



דוגמא לדברי פתיחה:

שלום לכולם ומזל טוב.
כשתינוק נולד הוא לא נולד רק להוריו, אלא למשפחה המורחבת, לקהילה לעם וגם למקום ולעולם. ברגע זה גם אם אינו מודע לכך נעם עטוף במעגלים אלו ואנו מאחלים לו להרגיש תמיד אהוב ומשמעותי בכל הקשר של חייו. מי שמכיר אותנו ומכיר גם את הדרך שעברנו למצוא אחד את השני ועד ההיריון והלידה הזו, יודע מעריך בוודאי את גודל הנס. אנחנו רוצים להודות לכם שבאתם, להורים שלנו שליוו אותנו במהלך ההיריון וגם עכשיו. ולכם חברים ומשפחה שעזרו שבישלו ותמכו.

לחן ביוזף (מספר 38 ויג):

נסתר הליל בין הבדים
והנביא הגלעדי
יורד דומם אל הבקעה
לחזות בשנת הילדים.
(מילים: לאה גולדברג)

ישוב טלה אל חיק האם,
ישכב בדיר וירדם
והכבשה תישק אותו
והיא תקרא אותו בשם.

אל הבקעה מן הגלעד
טלה שחור ורך ירד,
כבשה פועה בוכה בדיר
זה בנה הקט אשר אבד.

האילנות כל כך כבדים,
כופף הפרי את הבדים,
זו השעה המרגיעה,
בה נרדמים הילדים.



קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא
הצילני נא
כי חסדך גדול עלי
והצלת נפשי משאול תחתיה

(מילים: בראשית פרק לב פסוקים יא-יב, תהילים פרק פו, יג לחן: יונתן רזאל)

ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



ברכת הגומל

נהוג כי גם יולדת מברכת ברכת הגומל המבטאת את ההודאה על כך שהלידה עברה בשלום לה ולתינוקה.

האם מברכת:
ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם הגומל לחיבים טובות, שגמלני כל טוב
השומעים עונים:
אמן. מי שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלה.

ברכה לרב הנאצל

הצעה לברכה של האם או האב או אדם קרוב אחר:
תינוק אהוב שלנו, בשעה מיוחדת זאת מוקפים ביקירנו הלב מוצף ואנו מכירים תודה על הזכות להיות כאן היום. אנו מבקשים לברך אותך בבריאות טובה, שתהיה מחובר לשורשים ולערכים שלך ומתוכם תבחר לפעול. שנדע לגדל אותך כך שתהיה בך הכרת הטוב לדברים קטנים וגדולים ותוכל לבחור לראות גם במשברים הזדמנות לצמיחה. אני מודה לאל על שעשה את אבא ואותי שותפים בך, על חיך ועל חיינו ועל כל הטובות כולן. מבקשים עליך שתהיה עטוף בשמחה וברכה. שיפתחו בפניך מעיינות של ידע ואהבת אדם באשר הוא ותמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שיהיו ימך ומעשיך טובים וישמור אותך ה' מכל רע. אמן.

לסיום אנו מבקשים לברך ולצייד אותך ואותנו יחד בתפילת הדרך:
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו,
שתזכירנו לשלום ותצמידנו לשלום ותדריךנו לשלום,
ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום
ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך,
ומכל מיני פרעניות המתרגשות לבוא לעולם,
ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל ראינו,
כי אל שומע תפלה ותחנון אתה.
ברוך אתה ה' שומע תפלה:



ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



כואב לרבים:

אני מתפלל על הילדים שלי
שלא יירשו את השריטות שלי
שיחבקו אחד את השני
אמן שיהיו בריאים תמיד

מילים: חנון בן ארי

לשרת הדורות וברכות

בדרך מזרועות האם אל הכהן, עובר התינוק מיד ליד (מומלץ לא יותר מארבעה אנשים), שרשרת של אנשים ונשים המשמעותיים עבורכם.

דוגמא:

שרשרת נשית של נשות המשפחה: מידיה של סבתא רבה - לסבתא - לאם - לאב ואל הכהן.
לחלופין חברה /אחות יקרה - חברים המצפים לפרי בטן ומתמודדים עם אתגר פוריות, או כל רצף משמעותי עבורכם.

- אל תפתיעו אותם הכינו אותם מראש לתפקיד, הם יתרגשו יותר.
- בקשו מהם, כל חוליה בשרשרת, להכין מראש משפט ברכה או שניים שקשורים לסיפור שלהם עבור הרך הנולד!

דוגמא:

סבתא מחזיקה את התינוק ומברכת אותו:

"ברוך הבא נועם למשפחה שלנו. כל הדורות שלפניך זורמים בדמך כעת. אתה נולד לתוך מסורת של עבודה קשה, של חלוציות, של אהבה ומסירות. אני מברכת אותך שתהיה מחובר לעבר שלך, תחוש את האהבה הזורמת אליך והיא תלווה אותך תמיד".
סבתא מסיימת ומעבירה את התינוק לדמות הבאה שמברכת אותו. בסופה של השרשרת אל האב ואל הכהן.

ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



טקס פדיון הבן

האב מניח את התינוק לפני הכהן (בדרך כלל על כרית ממש כמו בברית מילה) ואומר כך:

אֲשֶׁתִּי הַיִּשְׂרָאֵלִית יִלְדָה לִּי בֵּן זֶה הַבְּכוֹר. זֶה בְּנִי בְּכוֹרִי, וְהוּא פֶטֶר רַחֵם לְאִמּוֹ הַיִּשְׂרָאֵלִית, וְהַקֹּדֶשׁ בְּרוּךְ הוּא צֹוֶה לְפָדוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: "וּפְדוּיוֹ מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכָךְ כֶּסֶף חֲמִשָּׁת שֶׁקֶלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הוּא", וְנֶאֱמַר: "קֹדֶשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רַחֵם בְּבִנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא".

אז פונה אליו הכהן ושואל:

איזה תרצה יותר, בְּנֵךְ בְּכוֹרְךָ זֶה או חֲמִשָּׁה סְלָעִים שֶׁנִּתְחַיַּבְתָּ בְּפְדִיוֹנוֹ?

כלומר במה אתה בוחר שהבן יעבור לרשותך, או שהכסף ששילמת עבורו יחזור אליך והבן יישאר בחזקת הקדש לעבודת המקדש.

כמובן שהאב רוצה בבנו ולא בכסף, ועונה תוך כדי שהוא מחזיק בידו את חמישה שקלי הכסף ('הסלעים'):

חֲפֵץ אֲנִי לְפָדוֹת אֶת בְּנִי, וְהֵא לָךְ דְּמֵי פְדִיוֹנוֹ שֶׁנִּתְחַיַּבְתִּי מִן הַתּוֹרָה.

האב ממשיך להחזיק בידו את השקלים, ומברך את הברכה על פדיון הבן, כשהוא מתכוון בליבו ובדעתו לתת את הכסף לכהן, ומברך שתי ברכות:

האב: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן.

האם והאב ביחד: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

האב נותן לכהן את דמי הפדיון, הכהן אוחז במטבעות ואמר:

זֶה תַּחַת זֶה, זֶה חִילוּף זֶה, זֶה מְחוּל עַל זֶה, וַיִּכְנַס זֶה הַבֵּן לְחַיִּים לְתוֹרָה וּלְיִרְאָת שָׁמַיִם. יְהִי רְצוֹן שְׁבָשֵׁם שְׁנִכְנַס לְפְדִיוֹן בֶּן יִכְנַס לְתוֹרָה וּלְחֻפָּה וּלְמַעֲשֵׂים טוֹבִים.

ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



לירוקטא קריאה

האם/ האב / אורח מקריאים, הצעה לטקסט:

פקח את עיניך והבט
פעם ראשונה לכיווני
אני לא נראה מוכר
לא דומה לשום דבר
איך תוכל לדעת מי אני?
אני זה שתמיד אהיה כאן
דואג שלא יחסר לך האור
ואשמור על עולמך
עד שתמצא את דרכך
גם אם אף פעם לא תבין הכל

(מתוך עמוד הפייסבוק של
ברק פלדמן)

פקח את עיניך והבט
פעם ראשונה בבני אדם
הם כל כך לא מובנים
כל פעם משתנים
איך תוכל להתמודד איתם?
בחר לך אחת מאלה
את זו אשר הכי קרובה לאור
עוד רגע קט תדע
מי היא בשבילך
עוד רגע קט אתה תבין הכל
זה מפחיד
אני יודע
זה גדול
יותר גדול ממך
זה העולם שלי
ומעכשיו אתה שומע
הוא יהיה גם העולם שלך

פקח את עיניך והבט
פעם ראשונה אל העולם
יש מראות כל כך שונים
צבעים כל כך יפים
איך תוכל לגעת בכולם?
חלק את העולם לאור וחושך
ואז עקוב אחרי האור
לאט לאט תבחין
בין המראות והצבעים
לאט לאט אתה תבין הכל
זה מפחיד
אני יודע
זה גדול
יותר גדול ממך
זה העולם שלי
ומעכשיו אתה שומע
הוא יהיה גם העולם שלך

לאחר מעשה הפדיון הכהן שם את שתי ידיו על ראשו של התינוק, ומברך אותו בברכת הכהנים:

יְשַׁמֵּךְ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכַמְנַשֶּׁה
יְבָרְכֶךָ אֲדֹנָי וַיְשַׁמְרֶךָ, יָאֵר אֲדֹנָי פְּנֵיו אֵלֶיךָ וַיַּחַנְדֵּךְ, יִשָּׂא אֲדֹנָי פְּנֵיו אֵלֶיךָ וַיִּשֶׂם לְךָ שְׁלוֹם
אֲדֹנָי שְׁמֶרְךָ אֲדֹנָי צִלְךָ עַל יַד יְמִינֶךָ
אֲדֹנָי יִשְׁמְרֶךָ מִכָּל רָע יִשְׁמֹר אֶת נַפְשְׁךָ
כִּי אֲוֹרֶךְ יָמִים וְשָׁנוֹת חַיִּים וְשְׁלוֹם יוֹסִיפוּ לְךָ

ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



שרים ביחד:

המלאך הגאֵל אתי מְפַלֵּרַע
יְבַרְךְ אֶת הַנְּעָרִים
וְיִקְרָא בְּהֵם שְׁמֵי וְשֵׁם אֲבֹתָי אֲבָרְהָם וְיִצְחָק
וְיִדְגוּ לְרֹב בְּקִרְבַּ הָאָרֶץ

(בראשית מח', טז, מתוך ברכת יעקב לנכדיו מנשה ואפרים)

לסיום מוזגים כוס יין והכהן מברך: בְּרוּךְ אַתָּה אֲדֹנָי יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְרֵי הַגֶּפֶן.
הוא שותה מהכוס ונותן גם לנוכחים לשתות מכוס הברכה.

מלא טוב!!



ארגון רבני צהר
היהדות של כולנו



רציונר אקסצ'יטב סקס נספיק:

וליבי מבקש תהיה נשמר
תהיה אהוב וקרוב
ותמיד תלך בשדות של אמת
בשדות של שמחה ויופי
וליבי כורע ומשתחוה
חסוך מליבו בושה ועלבון ופחד
(מילים: אביתר בנאי)

לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חכמות ולשונך ירחיש רננות, עפעפיך יישירו נגדך, עיניך יאירו במאור תורה, ופניך יזהירו כזוהר הרקיע, שפתותיך יביעו דעת, וכליותיך תעלוזנה מישרים, ופעמיך ירצו לשמוע דברי עתיק יומין."

(מסכת ברכות י"ז, א)

רחום ואין בלעדך שמח נפש עבדך
ובנו הנולד לו ישמרהו מלאך הגואל

פדה לבנך הפכור לעדתך חי זכר
בזכות אליהו מלאך הברית שמו האל
(מתוך פיוט לפדיון הבן מהמסורת הספרדית-ירושלמית, ובו תהילה והודיה בקהל עם. במקביל לבקשתם של השרים את הפיוט לברך את בעלי השמחה ואת התינוק הנפדה, הם מבקשים גם שייפדה וייגאל עם ישראל כולו, המכונה 'בנו בכורו' של הקדוש ברוך הוא (מתוך אתר הפיוט)).

תהא השעה הזאת
שעת רחמים ועת רצון
מלפניך



ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



(מתוך תפילת 'אבינו מלכנו')

היום תאמצנו
היום תברכנו
היום תגדלנו
היום תדרשנו לטובה
מתוך תפילת מוסף לימים נוראים

שירי חגים לילדים בהתאם ללוח השנה העברי.

תודה על השקט, תודה על האור
על הלב הרחב שהמיס את הכל
על הראש הבריא, סערת הנפש
הזמן היקר, החם והרגש
תודה על הרך, התמימות הפשוטה
הלטוף, החבוק, המלה הטובה
על הכל בו נשמת האדם עמוסה
תודה אנשים טובים, תודה
תודה אנשים טובים,
מילים: אריק איינשטיין

כמו דגלי תפלה, שערה ברוח יש תפלות שמאליהן נשאות אני רק מלזה במבטי (קונטקט, סיון הר-שפי)	הילדה שלי מזמינה רקוד אני נוגעת בה קלות, היא מסתחררת כמו גלגל תפלה טיבטי יש מלים קבועות אל מול יפיה וכשדמעות בעיני (כמו: אנא ה')
--	--



ארגון רבני צהר היהדות של כולנו



שברדיו יתנגן השיר שלך
 שתמצא פתאם קצת גלידה בתחתית של הטילון
 וספור חדש מתחת לשמיכה
 שתבטיח שנשאר לך "דבר אחד קטן"
 אך תשאר עוד שעתים לשחק
 שתאהב אותך מישהי יותר מהעולם
 שתוכל לשמע לב אחר דופק
 שיכאבו לך השרירים
 מרב קפיצות וגלגולים
 שבשער שלך תמיד יהיה קצת דשא
 שתחזר הביתה מאחר
 עם בץ על הבגדים
 שתחיק גם כשיורד עליך גשם

מתוך עמוד הפייסבוק של ברק פלדמן

שיהיה לך תמיד צדף בפיסים
 וחול בנעלים
 שישאר לך מרוח שוקולד על הפנים
 ועוד באצבעות של הידיים
 שיהיו לך תמיד חרב ומגן
 למקרה שתפגש אויב אכזר
 שתשאר בלילה ער ולא תוכל להרדם
 כי תחפה כל כך לבקר של מחר
 שיכאבו לך השרירים
 מרב קפיצות וגלגולים
 שבשער שלך תמיד יהיה קצת דשא
 שתחזר הביתה מאחר
 עם בץ על הבגדים
 שתחיק גם כשיורד עליך גשם
 שתשמע המון "כן" וכמעט אף פעם "לא"

תודה על כל מה שבראת
 תודה על מה שלי נתת
 על צחוק של ילד
 ושמי התכלת
 על אדמה ובית חם
 פינה לשבת
 אישה אוהבת
 שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת
 תודה על מה שלי נתת
 על אור עיניים
 חבר או שניים
 על מה שיש לי בעולם
 על שיר קולח
 ולב סולח
 שבזכותם אני קיים

מילים: עוזי חיטמן